

**Spiritualismens**

**Sju Grundsatser**



# Spiritualismens sju grundsatser

Spiritualismen är en filosofi, som grundas på sju grundsatser vilka har tagits mot direkt ifrån Andevärlden via mediet Emma Hardinge Britten, en av pionjärerna inom spiritualismen.

Det är viktigt att förstå att detta är grundsatser, inte budord, som det är upp till var och en att själv tolka. Här följer nu en förklaring en efter en.



Emma Hardinge Britten  
(1823-1899)

## 1. Gud är vår fader

All har vi vår egen föreställning om Gud. För somliga är han en sträng person/Gudom, sittande på en tron i himmelen, och ingjuter skräck i de troende och hotar med våldsamma vedergällningar för de som gör fel!

För andra, och även spiritualismens synsätt, är han en kärleksfull och välvillig fader, som bryr sig om allt och alla och ser alla som en enda stor familj där alla religioner och trossatser, och hudfärger inräknas. Gud Den stora Anden Skaparen, personifieras genom allt vackert omkring oss.

Vi betraktar honom som upphovsman för en gudomlig plan, en naturlag som baserar sig på och styrs av kärlek, och styr hela vårt universum. där hat inte existerar!

En skapande Gud finns i allt och alla, han är också den kontrollerande som skapar kraften över allting och den största och centrala källan för allt liv och kärlek. "Villkorslös kärlek".

Om vi bryter mot denna lag, sviker vi ett förtroende vilket vi får ta konsekvenserna av, antingen på den här sidan om livet eller på andra sidan. Vårt förhållande till Gud bestäms sålunda efter hur vi följer dessa lagar.

## 2. Vi är alla bröder

Om vi accepterar att Gud är vår Fader, följer det sig naturligt att vi är hans barn. Vi är alla systrar och bröder i samma familj, oavsett ras och hudfärg. Det innebär

att vi alla har ett ansvar gentemot alla människor att stödja och uppmuntra varandra och dela glädje likaväl som bördor. Han lär oss att ge, inte bara materiella ting men också



själslig/andlig hjälp. En del kanske bara behöver ett uppmuntrande ord, andra mer kärlek och omtanke.

I vår moderna värld, med så många olikheter/klyftor mellan rik och fattig Stark och svag är det lätt att finna någon att dela med sig till. Det är också viktigt att lära sig ta emot egen hjälp och se när hjälp kommer till dig.

Om vi skulle låta denna omtanke sprida sig utanför vår egen familj, vår egen stad, vårt eget land och sträcka sig ut i världen. Skulle hunger och lidande, krig och elände, höra till det förgångna och vi skulle få frid på jorden.

Människan som andlig varelse här på jorden är odödlig och broderskapet sträcker sig även till de andliga sfärerna, således medför Spiritualismen en ny och högre mening med vårt gemensamma oberoende och vårt broderskap.

## 3. Andlig gemenskap, guidad ledning och änglaministeriet

Detta är själva kärnfrågan som hela filosofin bygger på. Den traditionella kyrkan förnekar att det är möjligt att kommunicera med bortgångna Andar medan vi däremot, de senaste 130 åren har kunnat bevisa att man inte bara överlever den fysiska döden utan också att man med hjälp av ett medium kan kommunicera med dem som lämnat oss. Inte bara det, andarna lägger ner stor möda på att hjälpa och guida oss med våra jordliga problem.

Det finns ett antal personer som kallas medium, vilka är mycket mottagliga för "andliga vibrationer" vilket medför att de kan förmedla en kontakt med dem som har gått över på andra sidan och vill kommunicera med oss på jordplanet.

Var och en av oss har en Andlig ledare eller hjälpare eller "skyddsängel/guide" om man så vill. Dessa hjälpare använder medium som instrument för att kunna tala med oss om våra nära och kära i andevärlden. Hjälparen kan också ge bevis på själens överlevnad men inte bara det, även ge kunskap om andliga läror/filosofi som t.ex. Silver Birch, men också inom läran för helande/healing.

Av detta har vi möjligheten att lära oss inte bara kunskap utan också få vetskap om hur våra nära och kära har det i sin nya existens/tillvaro, och dessa bevis på överlevnad är till stor tröst för den som sörjer.

## 4. Den mänskliga själen existerar för alltid.

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förgöras/förstöras, den ändrar bara form. Själen som är en del av den stora Anden/energin är därför oförstörbar!

dimension, även kallad Andevärlden! I Andevärlden har vi en ande(kropp), som är en kopia av vår fysiska kropp, ända tills vi har nått en viss utvecklingsnivå. Vi är alltså samma individer i alla avseenden, med samma personlighet och karaktärsdrag som vi sakta utvecklar ju längre vi utvecklas. Det beror alltså på oss själva hur fort vi utvecklas och hur mycket energi vi lägger ner på det. Vårt personliga ansvar fortsätter således efter den fysiska döden. Det sätt vi lever våra liv här, bestämmer alltså hur våra liv i andevärlden kommer att bli!

## **5. Personligt Ansvar**

Spiritualismen anser att ingen, förutom vi själva, kan lösa oss från våra felsteg då ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen.

Den gamla kristna synen var att Jesus dog på korset för att befria oss från våra synder (eller som i den katolska kyrkan med bikt/ave Maria kan lösgöra oss från våra synder) Där skiljer sig spiritualismen uppfattning om Jesu korsfästelse, han var ett hot mot Romarna som såg honom som en rebell då han uppviglade folket mot dem och de judiska prästerna. Genom sin undervisning och healing, blev han ett hot.

Av rädsla och av dåtidens politik korsfästes han p.g.a. sina handlingar, (personligt ansvar) och för att de skulle statuera exempel och skrämman människa till lydnad.

Jesus poängterade också för de medfångar som korsfästes samtidigt (som troligen liksom han själv, var oskyldigt dömda) att de skulle fara med honom in i Guds rike (andevärlden).

Där de skulle bli rättvist behandlade och möta kärlek och erfara personligt ansvar.

Spiritualismen anser att ingen, förutom vi själva, som kan lösa oss från våra synder. Tack vare att vi har blivit givna den fria viljan som ger oss förmågan att skilja på det som är rätt och fel (vårt samvete), kan vi själva välja vilken väg vi ska gå. Oavsett om man är religiös eller ateist så finns det ingen som kan komma undan konsekvenserna från sitt handlande. Gud sitter inte och dömer oss. Vi får lov att vara våra egna domare.



## **6. Framtida gottgörelse och vedergällning för allt gott och ont vi gör på jorden**

Den här principen följer den universella lagen om orsak och verkan (som man sår får man skörda) Man kan alltså inte vara dum och elak gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Man måste förstå att effekten av denna lag, gottgörelse eller vedergällning gäller redan nu på jorden och är inget som väntas då man går över för att leva i Andevärlden.

Den traditionella kyrkan vill få oss att tro på "domedagen" då Gud kommer att sitta på sin tron och avgöra om man kommer till himmelen eller helvetet.

Himmel och helvete är något som är skapat av våra egna medvetanden och inte är några verkliga platser. Det liv vi lever här på jorden är det som bestämmer vår status i Andevärlden. Man ska inte heller tro att bara för att man besöker sin kyrka en gång i veckan är man garanterad en bra tillvaro efter detta liv.

Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas.

"behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad"

Det är inte heller sant att när vi dör så blir vi helgon. Döden gör oss inte andligt medvetna! (även om vi då är en erfarenhet rikare)

## **7. Evig utveckling tillgänglig för alla mänskliga själar.**

Alla människors hjärtan finns en önskan om utveckling. I alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek, och alla som önskar kan beträda vägen till fullbordan.

Sista principen kan för en del vara lite svår att förstå i det här livet där allting verkar ha ett slut. Men i Andevärlden finns varken klockor eller kalendrar, varför tiden inte existerar på samma sätt som här. Spiritualismen pekar med säkerhet på evig utveckling, men hur mycket vi själva avancerar i livet efter detta, hänger på hur mycket vi vill utvecklas vi har fortfarande vår fria vilja. Utvecklingen på andra sidan går ju också hand i hand med vår vilja till utveckling på den här sidan om livet.

När vi kommer över i Andevärlden kommer vi inte på något sätt vara sysslolösa tvärtom kommer vi vara extremt upptagna med att ta oss fram på de vägar som leder till perfektion och vi kommer ha en evighet på oss att göra det. Eftersom vi alla kommer ifrån Gud vår skapare, så har vi alla givits möjligheten att vara ansvariga för vår egen själsliga/personliga utveckling, för evigt!

Uppgiftskällor: Jane Lyzell, 2006.